

De rechtvaardigen zullen van geloof leven

Leeft de rechtvaardige 'van geloof' of 'leeft hij van elk woord dat uit Gods mond komt'? Nu, Christus is het geloof dat geopenbaard zou worden (Gal 3:24), het vleesgeworden werkwoord, daarom zal de rechtvaardige door Christus leven (Rom 10: 8). Iedereen die met Christus is opgestaan, is omdat ze op geloof leven, en de profeet Habakuk getuigt dat degenen die door geloof leven, rechtvaardig zijn.

De rechtvaardigen zullen van geloof leven

“Maar voor hem die niet beoefent, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid gerekend” (Rom. 4: 5)

Invoering

De uiteenzetting van de apostel Paulus is opvallend als hij dat bevestigt “God rechtvaardigt de goddelozen” (Rom. 4: 5). Op basis waarvan rechtvaardigt God de goddelozen? Hoe kan God, die rechtvaardig is, onrechtvaardig verklaren? Hoe doe je dat zonder je eigen gerechtigheid in gevaar te brengen? Als God zei: “... Ik zal de goddelozen niet rechtvaardigen” (Ex 23: 7), hoe kan de apostel van de heidenen beweren dat God de goddelozen rechtvaardigt?

Genade en geloof

Het antwoord is simpel: God rechtvaardigt zondaars vrijelijk door zijn wonderbaarlijke genade! Hoewel het antwoord simpel is, blijft de vraag: hoe doet Hij dit? Het antwoord is ook simpel: door geloof "... om ons tot Christus te leiden, opdat we gerechtvaardigd zouden worden door het geloof" (Gal. 3:24).

Behalve dat God de goddelozen rechtvaardigt, is het zeker dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof "Daarom, gerechtvaardigd door geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus; waardoor we ook door geloof toegang hebben tot deze genade waarin we staan; en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God "(Rom. 5: 1-2).

Rechtvaardigt God vanwege het vertrouwen dat de mens in Hem stelt? Was het geloof van de mens de rechtvaardigende entiteit?

Het antwoord is te vinden in Romeinen 1, vers 16 en 17:

"Omdat ik me niet schaam voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot redding van een ieder die gelooft; eerst van de Jood, en ook van het Grieks. Omdat in hem de gerechtigheid van God van geloof tot geloof wordt ontdekt, zoals er staat geschreven: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven "(Rom. 1:16 -17).

Hoewel God in het Oude Testament herhaaldelijk de Israëlitische rechters zegt dat ze de rechtvaardigen moeten rechtvaardigen en de goddelozen moeten veroordelen, en over zichzelf moeten verklaren: "... Ik zal de goddelozen niet rechtvaardigen" (Ex 23: 7), de apostel Paulus gebruikt Habakuk die zegt: "De rechtvaardigen zullen door geloof leven", om te demonstreren dat God de goddelozen rechtvaardigt!

God rechtvaardigt de mens door Christus

Door de opmerking die de apostel Paulus over Habakuk maakt, is het duidelijk dat geloof niet verwijst naar het vertrouwen van de mens, maar veeleer naar Christus, het geloof dat geopenbaard zou worden “Maar voordat het geloof kwam, werden wij onder de wet gehouden en gesloten voor dat geloof dat geopenbaard zou worden” (Gal. 3:23).

Welk geloof zou worden gemanifesteerd? Het evangelie van Christus, dat de kracht van God is, is het aan mensen geopenbaarde geloof. Het evangelie is het geloof waarnaar christenen moeten streven (Jdl: 3). De evangelieboodschap is de prediking van geloof (Gl 3: 2, 5). Het evangelie is geloof, waardoor genade werd geopenbaard “Want door genade bent u behouden, door geloof; en dit komt niet van jou, het is de gave van God “(Ef. 2: 8). Het evangelie kwam van niemand, maar het is de gave van God “Als je de gave van God kende en wie je ook vraagt: geef mij te drinken, je zou het hem vragen, en hij zou je levend water geven” (Johannes 4:10).

Christus is de gave van God, het thema van de prediking van het geloof, waardoor de mens toegang heeft tot deze genade. Daarom, wanneer de Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen, moet er gezegd worden dat het geloof dat God behaagt, Christus is, dat geloof geopenbaard moet worden en niet, zoals velen denken, dat het het vertrouwen van de mens is. (Heb 11: 6).

De schrijver van de Hebreeën toont in vers 26 van hoofdstuk 10 aan dat er geen offer is na het ontvangen van de kennis van de waarheid (evangelie) en dat christenen daarom het vertrouwen dat ze hadden, dat een product is van geloof (evangelie), niet konden verwerpen. (Heb 10:35), aangezien zij, na het doen van de wil van God (namelijk in Christus geloven), geduld moeten hebben om de belofte te bereiken (Heb 10:36; 1 Johannes 3:24).

Na Habakuk te hebben geciteerd, gaat de schrijver tot de Hebreëën verder met het spreken van degenen die door geloof leefden (Heb 10:38), dat wil zeggen, mannen zoals Abraham die gerechtvaardigd werden door het geloof dat geopenbaard zou worden "Nu, zoals de Schrift voorzag dat God de heidenen door geloof zou rechtvaardigen, kondigde hij eerst het evangelie aan Abraham aan, zeggende:" Alle volken zullen in u gezegend worden "(Gal. 3: 8).

Alles is mogelijk voor God

Abraham was gerechtvaardigd omdat hij geloofde dat God in het zaad zou voorzien, iets wat in zijn ogen onmogelijk was, net zoals God in de ogen van mensen de goddelozen rechtvaardigt.

"Nu, de beloften werden gedaan aan Abraham en zijn nakomelingen. Hij zegt niet: en tot het nageslacht, als sprekend over velen, maar als van één: en tot uw nageslacht, dat is Christus "(Gal 3:16).

Christus is het stevige fundament van de dingen die worden verwacht en het bewijs van de dingen die niet worden gezien. "Nu, geloof is het stevige fundament van dingen waarop wordt gehoopt, en bewijs van dingen die niet worden gezien. Omdat daardoor de ouden een getuigenis hebben verkregen "(Heb 11: 1-2), want de rechtvaardigen leven en krijgen een getuigenis dat hij God heeft behaagd door Christus (Titus 3: 7).

Het woord dat Abraham hoorde, bracht het geloof van de patriarch voort, omdat "Maar wat zegt het? Het woord is bij u, in uw mond en in uw hart; dit is het woord des geloofs, dat wij prediken... "(Rom. 10: 8), sindsdien "Zodat geloof is door te horen, en te horen door het woord van God" (Rom. 10:17). Zonder het woord te horen dat van God komt, zou er nooit een mensenvertrouwen in God zijn.

Het element dat rechtvaardiging voortbrengt, is het woord van Christus, want het bevat de kracht van God die het mogelijk maakt om de goddelozen te rechtvaardigen "Om te weten: als u met uw mond belijdt aan de Heer Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Omdat men met het hart voor gerechtigheid gelooft, en met de mond belijdt tot redding "(Rom. 10: 9-10).

Wanneer de mens het evangelie hoort en gelooft, ontvangt hij kracht voor redding (Rom. 1:16; Johannes 1:12), en ontdekt hij rechtvaardiging, want hij gaat over van dood in leven omdat hij in geloof geloofde (Rom. 1:17). Het is door het evangelie dat de mens een kind van God wordt "Want jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus" (Gal 3:26; Johannes 1:12).

De kracht van god

Waarom had de apostel Paulus de moed om te beweren dat God doet wat Hij zelf de rechters van Israël verboden had te doen? Omdat ze niet de benodigde kracht hadden! Om iets onrechtvaardigs te doen, is het nodig om dezelfde kracht te hebben die Jezus demonstreerde bij het genezen van een verlamde nadat hij zijn zonden had vergeven.

"Nu je mag weten dat de Mensenzoon macht over de aarde heeft om zonden te vergeven (hij zei tegen de verlamde), zeg ik je: sta op, neem je bed en ga naar je huis" (Lc 5 : 24).

Geloof rechtvaardigen is Gods kracht "... opdat wij gerechtvaardigd mogen worden door het geloof" (Gl 3:24), want wanneer een mens gelooft dat hij gedoopt is in de dood van Christus (Gl. 3:27), dat wil zeggen, hij neemt zijn eigen kruis op, sterft en wordt begraven "Of weet u niet dat allen die in Jezus Christus werden gedoopt, in zijn dood werden

gedoopt?" (Rom.6: 3). Nu is hij die dood en gerechtvaardigd is in zonde! (Rom.6: 7)

Maar allen die met Christus geloven en sterven, belijden Christus ook volgens wat ze hebben gehoord en geleerd "Omdat men met het hart gelooft tot gerechtigheid, en met de mond belijdt tot redding" (Rom. 10: 9-10).

Nu is hij die Christus belijdt, omdat hij behalve gedoopt te zijn in Christus, Christus reeds heeft aangedaan. Belijdenis is de vrucht van de lippen die alleen degenen voortbrengt die verbonden zijn met echte Oliveira "Want zovelen als u in Christus bent gedoopt, hebben Christus aangedaan" (Gal. 3:27); "Laten we daarom altijd een offer van lof aan God brengen, dat wil zeggen de vrucht van de lippen die zijn naam belijden" (Hebr. 13:15); "Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken; wie in mij is, en ik in hem, hij draagt □□veel vrucht; want zonder mij kun je niets doen (...) Mijn Vader wordt hierin verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt; en aldus zult u mijn discipelen zijn "(Johannes 15: 6, 8).

Het getuigenis dat God geeft dat de mens gewoon is, valt op degenen die, nadat ze zijn begraven, Christus aandoen, dat wil zeggen, alleen degenen die al met Christus zijn opgestaan, worden rechtvaardig verklaard voor God. Alleen degenen die opnieuw worden voortgebracht, dat wil zeggen, die door geloof (evangelie) leven, staan □□recht voor God "De rechtvaardigen zullen door geloof leven" (Hc 2: 4).

De rechtvaardigen zullen leven van geloof, dat wil zeggen, het geloof dat geopenbaard zou worden en dat we nu prediken (Rm 10: 8). Iedereen die met Christus is opgestaan, is omdat ze op geloof leven, en de profeet Habakuk getuigt dat degenen die door geloof leven, rechtvaardig zijn.

Daarom wordt iedereen die zijn eigen daden niet vertrouwt, maar in God rust die rechtvaardigt, zijn geloof als gerechtigheid aan hem toegerekend "Maar aan hem die niet

praktiseert, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof hem toegerekend als gerechtigheid" (Rom. 4: 5); "En hij geloofde in de Heer, en hij beschuldigde haar met gerechtigheid" (Gen. 15: 6), omdat door te geloven de mens gelijkvormig wordt aan Christus in zijn dood en opstaat door de kracht van God, de nieuwe mens wordt geschapen. en rechtvaardig verklaard door God.

Het woord van de Heer is gemanifesteerd geloof, en iedereen die erin gelooft, zal niet in verwarring raken "Zoals er staat geschreven: Zie, ik breng in Sion een struikelblok en een rots van schandaal; En iedereen die erin gelooft, zal niet in verwarring raken "(Rom. 9:33), dat wil zeggen, in het evangelie, dat de kracht van God is, wordt de gerechtigheid van God ontdekt, dat is uit geloof (evangelie) in geloof (geloven) (Rom. 1) : 16-17).

De rechtvaardigen zullen van Christus leven, want elk woord dat uit de mond van God komt, zal de mens leven, dat wil zeggen, zonder Christus, die het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald, heeft de mens geen leven in zichzelf (Johannes 3:36). ; Johannes 5:24; Mt 4: 4; Heb 2: 4).