

Uitverkoren Geslacht

Het evangelie is schoon water, dat de man van de smerigheid van de generatie na het vlees, bloed en de wil van de mens wast (Johannes 1:12; Spreuken 30:12). Door het evangelie gebeurt regeneratie, of de nieuwe geboorte, die de mens van de eerste generatie vuiligheid ontruimt. Alleen door deze vernieuwing aangericht door God (nieuw hart en een nieuwe geest) is dat de mens wordt Gods uitverkorenen, ALS wordt onderdeel van de nieuwe generatie, een uitverkoren geslacht.

Uitverkoren Geslacht

“Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een eigen volk, dat u de lof van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht kan verkondigen” (1 Peter 2: 9)

Sinds de leer van de hervorming verkiezing wordt gepresenteerd door sommigen als een mysterie, en voor anderen, bestaat alleen in controverse.

Maar, schrijft aan de christenen van de dispersie, de apostel Peter de naam van de ‘uitverkoren volk’, die licht werpt op de mysteries en lost de controverse.

Algemeen theoretici denken dat de verkiezingen ALS een keuze van God dat valt op individuen en niet om te overwegen wat is het idee van het ‘uitverkoren geslacht’.

De apostel Peter benadrukt dat christenen een uitverkoren geslacht, die het idee dat God heeft gekozen of afgewezen zonder plausibele criterium, vooral individuen ontkracht.

Volgens de theorieën die proberen om de leer van de

uitverkiezing, met de belangrijkste hoogtepunt calvinisten en arminianistas theorieën uit te leggen, heeft God uitverkoren sommige individuen worden opgeslagen voordat ze tot stand kwamen. Dergelijke theorieën se Gooi blootgesteld door de apostel Peter, die generatie (zelfstandig naamwoord) benadrukt, want zonder het bestaan □□van deze bijzondere generatie is er geen behoefte Om te praten over verkozen.

De Pauline blootstelling die voor het eerst is het genereren van natuurlijke mensen, en dan de generatie van de spirituele, wordt ook geregeerd door calvinistische theorieën en arminianistas (1 Kor 15:46), net zoals het geen rekening houden met wat Jezus blootgesteld aan zeggen, “uit het vlees geboren is, is vlees” en “uit de Geest geboren is, is geest”.

Hoewel er enige onenigheid of de verkiezing wordt gemaakt door de ‘soevereiniteit’ of de theologische concept dat gevormd rond de ‘voorkennis’ van God, de leer van de uitverkiezing, zowel calvinistische als arminianista ook stelt dat God verkiest bepaalde personen om gered te worden.

Als God zou kiezen sommige mensen behouden worden al voor de geboorte, als alle mensen hebben gezondigd? Wie God zou kiezen Om het heil, als alle zijn in zonde? Wat is de basis van deze keuze?

Bij de behandeling van de verkiezing, doe beide posities niet van mening dat de Bijbel presenteert twee soorten van geboorte en twee soorten generaties, en van mening zijn dat God kiest een aantal mensen om gered te worden en anderen om de eeuwige verdoemenis, pleit tegen de genade van God en het doel Wat is het evangelie “[Wie wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen](#)” (1 Tim 2: 4).

Het model dat de vorm en robuustheid nam in de hervorming periode met namen als Luther, Calvijn, Arminius, Zwingli, Spurgeon, Owen, enz., En beïnvloedde veel hedendaagse schrijvers, is te zien dat geoordeeld dat het bestaan □□van de

mens is beperkt tot een enkelvoudige geboorte: geboorte naar het vlees van Adam. En ze vergeten aan te nemen dat de Bijbel presenteert een nieuwe generatie door de nieuwe geboorte die aanleiding geven tot 'uitverkoren volk' geeft.

De Bijbel verwijst naar twee zaden: het vergankelijke zaad uit het zaad van Adam, en het onvergankelijk zaad, dat is het woord van God. Net zoals er twee zaden derhalve zijn er twee generaties. Wanneer de psalmist zegt: "Het zaad zal Hem dienen; het zal worden verklaard aan de Heer voor een generatie" (Ps 22:30), het wijst op een specifiek zaad, het onvergankelijk zaad, dat het bestaan van mensen die God dienen brengt, Anders zaad Adam, die in vijandschap met God (1 Peter 1:23).

De onvergankelijke zaad komt de generatie van de kinderen van God, die het aangezicht van de God van Jakob zoeken "Dat is het geslacht van hen die Hem zoeken, dat uw aangezicht, o God van Jakob zoeken" (Psalm 24: 6), echter, vergankelijke zaad van Adam ontstaat slechts de generatie van de goddelozen, waarvan bijl aan de wortel van hen "Voor het oordeel Heere liefheeft, en laat, niet zijn heiligen, ze worden bewaard in eeuwigheid, maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid" (Ps 37:28; Mt 03:10).

De generatie van Adam, die is uit de vergankelijk zaad, is niet een uitverkoren geslacht. Van de zonen van Adam is er geen man wil God zoeken, maar al zijn afgedwaald en samen smerig geworden (Psalm 14: 3; Psalm 53: 3). De Adam generatie er is niemand, die goed doet, als de oprechtste man is een doorn en de eerlijkste als een haag van doornen (Micha 7: 4). De nakomelingen van Adam's zaad verdwaalde van God en volslagen leugens vanaf de geboorte (Psalm 58: 3).

De generatie volgens de wil van het vlees, bloed en de wil van de mens produceert vleeselijke mensen, afgewezen door God (Johannes 1:12; Johannes 3: 6). Geen mens deze smerige generatie wordt verkozen heilig en zuiver te zijn, zo weinig

verkozen om gered te worden, net als in een enkele gebeurtenis, de ongehoorzaamheid van Adam, alle onrein geworden.

Echter, de generatie volgens de wil van God komt uit het onvergankelijke zaad. Dit zaad produceert geestelijke mensen, de uitverkorenen Gods, door het hoofd van een nieuwe generatie, die Christus is. Christus, de laatste Adam is de man verkozen, in wie 'alle geslachten der aarde gezegend worden.'

God Wilde niet kiezen voor een van de zonen van Adam tot het heil. Hoezo? Omdat het zaad van Adam Allen gezondigd en werden beroofd van de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). De wet van God is onherroepelijk: de ziel die zondigt, die zal deze sterven! Zoals scheiding van God alle mensen doorgestaan is, betekent dat allen gezondigd hebben, dat wil zeggen, allen gestorven. Mannen gegenereerd naar het vlees zijn dood in zonden en misdaden, dat ze niet kunnen worden gekozen door God heilig is en onbesmet te zijn (Efeziërs 2: 1; Efeziërs 1: 4).

Alleen wedergeboren kunt u een deel van de nieuwe generatie te nemen, de tijd dat de jonge man erft het eeuwige leven en word heilig en onberispelijk voor God dat naar de verkiezing "als wedergeborenen niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk, door de Woord van God, die leeft en blijft tot in eeuwigheid "(1 Peter 1:23). Dat is de reden waarom Jezus toonde Nicodemus de noodzaak Om opnieuw geboren te worden (Johannes 3: 3).

Met andere woorden, is de mens niet gekozen Om opnieuw te worden geboren, opnieuw geboren vóór door het onvergankelijke zaad en, na de regeneratie, wordt het een lid van het uitverkoren volk, dat zij heilig en onberispelijk voor God maakt.

Er zou als een dood zijn door de misdaden en de zonden worden gekozen van God als heilig en zuiver? Niet Doen! Daarom dat de

vriendelijkheid en de liefde van God, naar zijn ontferming gered mannen door het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest (Titus 3: 5). Let wel: God redt door het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Geest, niet door de verkiezing, zoals sommigen zeggen.

Het evangelie is schoon water, dat de man van de smerigheid van de generatie na het vlees, bloed en de wil van de mens wast (Johannes 1:12; Spreuken 30:12). Door het evangelie gebeurt regeneratie, of de nieuwe geboorte, wassen, dat de man van de eerste generatie vuiligheid reinigt. Alleen door deze vernieuwing aangericht door God (nieuw hart en een nieuwe geest) is dat de mens wordt Gods uitverkorenen, als wordt onderdeel van de nieuwe generatie, een uitverkoren geslacht (Ez 36:25 -27).

Zoals de generatie van Adam werd afgewezen, omdat alle samen smerige geworden, God, door Zijn genade, niet om werken der gerechtigheid, die de mens heeft gedaan, maar voor zijn grote en oneindige liefde, Hij koos zij die in geloofde Christus, de laatste Adam. Christus is het hoofd van het uitverkoren volk. Christus is Gods uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, en alle gegenereerde van hem zijn deel van het uitverkoren volk, dat is, werden gekozen heilig is en onbesmet te zijn (Efeziërs 1: 4; 1 Peter 1:20).

Hoe kan God koos Christenen voor de grondlegging van de wereld? Simpel! Zoals Christus Gods uitverkorenen, God koos de opwekking van Christus, de laatste Adam, heilig en onberispelijk voor Hem te zijn. Alle dat Christus is geboren (gegenereerd), zijn Gods uitverkorenen. Daarom heeft God niet kiezen voor bepaalde personen om gered te worden, voordat verkozen generatie van Christus te zijn heilig en onberispelijk.

De generatie van de kinderen van God, door het onvergankelijk zaad, dat is het woord van God, werd gekozen door God van oudsher heilig en onberispelijk voor hem, totaal andere

toestand van de kinderen van Adam, vijanden en onrein te zijn “wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk, door het woord van God, die leeft en blijft tot in eeuwigheid” (1 Peter 1:23).

God was blij van zijn Zoon, want Christus is het prettig, en hij koos voor hun generatie, omdat de generatie van Adam, werd onrein. Christus is Gods uitverkorenen, in wie Zijn ziel een welbehagen. Christus werd door God gegeven voor de alliantie en het licht voor de heidenen (Jesaja 42: 1 en 6). Zo keerde God de duisternis tot het licht en rechtgetrokken wat krom (Jesaja 42:16). Door middel van de nieuwe generatie in Christus de kinderen van de duisternis worden de kinderen van het licht, en Allen die uit de duisternis tot het licht werden vervoerd (gered), door het geloof in Christus zijn uitverkorenen Gods heilig en zuiver Te zijn.

Met betrekking tot de generatie van Adam is goed dat, wanneer ze dit bestaan, na het arrest van de werken te verlaten, omdat ze worden veroordeeld als gevolg van Adam's ongehoorzaamheid. Het is ook waar dat, onder de gegenereerde Adam die in het evangelie geloven, worden beoordeeld en sterven met Christus, zijn gedoopt in zijn dood opnieuw opduiken van een nieuw schepsel.

Dus er is geen God kiest het zaad van Adam iemand Om gered te worden, omdat:

a) Van mening, met Christus sterven en daarna weer verschijnen in een nieuw schepsel, en;

b) als je het niet gelooft, volgt ten verderve.

Daarom heeft God niet kiezen wie gegenereerd het zaad van Adam om gered te worden.

Een ander punt: Salvation te allen tijde komt voort uit het geloof, echter, en worden opgeslagen, geboren van Jezus Christus zijn de uitverkorenen heilig en onberispelijk en

voorbested om kinderen door adoptie te zijn. Allen die worden opgevoed onvergankelijk zaad door Christus, geloof gemanifesteerd, zijn de uitverkorenen, want dit is de generatie van de Heer, een uitverkoren geslacht, een aparte heilig en zuiver te zijn!

God Christus en Zijn generatie Koos! Christus is de uitverkoren, kostbare steen "Dus ook in de Schrift bevat Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden" (1 Peter 2: 6). Als de laatste Adam werd een levende steen, uitverkoren en dierbaar is, christenen zijn ook levende stenen, evenzo, verkozen en kostbaar voor God (1 Peter 2: 4, 5).

Theorieën, calvinistische en arminianista, van mening dat de uitverkorenen zijn mensen die God heeft gekozen om gered te worden, of de 'soevereiniteit' of hun 'voorkennis' (De vooruitziende blik als een tak van alwetendheid is een verkeerde theologische gevolgtrekking die niet wordt ondersteund in de Schrift). Als dergelijke plaatsingen waren allemaal correct, opgeslagen nooit tot alle verloren, omdat ieder individu is geboren gekozen of afgewezen (soevereine of pre-bewust) voor de grondlegging van de wereld.

Wat de Bijbel laat zien is het bestaan van twee generaties. Er is een generatie verloren mensen gegenereerd volgens de wil van het vlees, de wil van de mens en het bloed, waar niemand wordt gekozen, want hij zegt van individuen die samen afdwaalden en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:12; Romeinen 3 : 23). En er is de generatie van de opgeslagen, die worden gegenereerd uit mensen die nieuw zijn de wil van God (Johannes 1:12 -13), die vroeger behoorde tot de generatie van de verloren.

Er is geen manier behoren tot de generatie van de opgeslagen zonder eerst die behoren tot de generatie van de verloren, sinds de eerste is de vleselijke, en dan komen de geestelijke

(1 Kor 15:46). Dit is waar God heerlijk werken, want Hij maakt gebruik van dezelfde 'massa' (verloren) en maakt het tot een nieuwe mens (Rom 9:21), Gods schepping, dat een nieuwe man genereert in de toestand van de broers van Christus, en Christus, draaien, de eerstgeborene onder vele broeders.

De Bijbel laat zien dat, door Christus, de eniggeboren verkozen geïntroduceerd in de wereld, God tot stand brengt nieuwe mannen, geboren uit zijn wil en naar Zijn welbehagen, dat Hij gemaakt heeft in Christus, opdat Hij de eerstgeborene onder vele broeders (Rom 8 zou kunnen zijn: 29; Hebreeën 2:10). Na het sterven en begraven worden met Christus, God maakt gebruik van dezelfde massa (klei) op vaartuigen tot eervol. Allen die sterven weer verschijnen met Christus zijn wedergeboren, want ze krijgen een nieuw hart en een nieuwe geest. Nieuwe schepselen zijn, want ze zijn in Christus en, als alles wordt nieuw (nieuw hart en nieuwe geest), zijn nu de uitverkorenen van God (2 Kor 5:17; Ps 51:10; Ezechiël 36:26; Jesaja 57:15).

Het mysterie van de verkiezing komt neer op de generatie. Dat is de reden waarom de apostel Peter zegt dat de christenen van de dispersie werden verkozen: **"uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus: genade zij u en vrede zij u vermenigvuldigd"** (1 Peter 1: 2). Waarom christenen worden gekozen volgens het 'voorkennis' (pre-kennis, pre-wetenschap)? De voorkennis van genoemde neerwaartse en dus hun nakomelingen. Net als de dood onder de mensen zou regeren, God tevoren aangekondigd door zijn heilige profeten, de triomf van Christus aan het kruis, dat de voorloper van de nieuwe generatie geworden, want Hij zou alleen al vele zonen tot heerlijkheid van God (Hebreeën 2:10).

Een 'voorkennis' van God verwijst naar de 'kennis', de 'boodschap' van God te voren aangekondigd door zijn heilige profeten, die Christus zou worden gedood in de volheid van de

tijd volgens het welbehagen van Gods wil, want Christus is het Lam van God de grondlegging der wereld gedood deze, namelijk de 'voorkennis' of 'voorkennis', zegt van de gebeurtenissen met betrekking tot het leven en de dood van Christus naar de Schriften "nam en vond het alle inwoners op de aarde, wiens naam niet in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld" (Openbaring 13: 8).

God stelde vooraf dat zijn enige Zoon zou geven, omdat alleen de onbevleete bloed van Christus onbesmette mannen uit de heerschappij van de zonde te verlossen. De profetieën werd aangekondigd dat het Lam van God zou worden gedood in de volheid van de tijd, en dit bericht eerder aangekondigd door de profeten is de pre-kennis, voorkennis, en niet de 'voorkennis' als een tak van alwetendheid. Het bloed van het Lam werd bekend nog voor de grondlegging der wereld, maar een dergelijk offer werd pas 'bekende' mannen in de volheid van de tijd, maar wat werd aangekondigd is de pre-wetenschap, of is, de voorkennis "In dit hebben we, door den bepaalden raad en voorkennis van God worden geleverd, wacht even, gekruisigd en gedood door de handen der onrechtvaardigen" (Handelingen 2:23); "Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een lam zonder smet en zonder die, in feite, in een andere tijd was voorbestemd voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden voor u" (1 Peter 1: 19 -20; Hebreeën 9:26).

Vooraf (vóór hun komst naar het bestaan) God koos de afstammelingen van de laatste Adam, dat is, het zaad van Christus (Aflopend). Zegt dat het zaad van alle die in het evangelie, die hen heilig en onberispelijk zijn voor Hem maakt geloven (Ef 1: 4).

Zich bewust van deze verkiezing, de apostel Peter zegent God: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden; een erfenis onvergankelijke, onbevleete en dat fadeth

niet weg, die in de hemelen voor u" (1 Peter 1: 2 -3). De apostel Peter legt uit dat de opstanding van Jezus uit de dood, God leidde weer mensen in het zijn kinderen van God (Ef 1:19 -20).

En hoe is deze nieuwe generatie? God gezuiverd mensen door gehoorzaamheid aan de waarheid "gezuiverd uw zielen door de Geest in de gehoorzaamheid der waarheid ..." (1 Peter 1:22). Deze zuivering werd gespeeld door Ezechiël: "Ik zal strooi (Spirit) zuiver water (gehoorzaamheid aan de waarheid) op u zijn, en reinigt; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal in u een nieuwe geest ... " (Ezechiël 36:25 -26; Johannes 15: 3).

Het is waar dat de mens eenmaal is opgewekt, uit het zaad dat de Vader niet geplant heeft (Mt 15:13). Nu, door Christus, de laatste Adam, mannen zijn weer opgewekt door het woord van God, welke is Christus, het vleesgeworden Woord, bomen der gerechtigheid steeds "als wedergeborenen niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk, het woord van God, die leeft en blijft tot in eeuwigheid "(1 Peter 1:23).

Als christenen kwamen samen om Christus, de Levende Steen, uitverkoren en dierbaar is, worden nu ook levende stenen, ze zijn geestelijk huis, tot een heilig priesterschap (1 Peter 2: 5). Nu, die wedergeboren zijn, Christenen zijn een uitverkoren geslacht. Let op het verschil: waren ooit niet een volk, dat wil zeggen, zijn niet gekozen, zijn nu het volk van God, want zij zijn een uitverkoren geslacht.

Daarom is bij het schrijven van de tweede letter, de apostel Peter aanbevolen om christenen die, door kostbare en zeer grote beloften van het evangelie, hebben deel aan de goddelijke natuur (2 Peter 1: 4) geworden, voeg geloof deugd, en bij de deugd wetenschap, enz. Hoezo? Niet te inactief geworden (2 Peter 1: 8). In deze geest, de christen wordt steviger uw roeping en verkiezing, die aanspreken van iets voorkomt (2 Peter 1:10; Jakobus 3: 2).

Als de verkiezing is voor redding, is er geen behoefte om te praten over waardoor het steviger. Maar als de verkiezing is een aandoening die door de nieuwe generatie die de jonge man behoort, toen de christelijke geldt de boodschap van zijn roeping (= evangelie roeping), dit is steviger, dwz vrij van hinken op twee gedachten en actie van valse leraren. Ieder die dat doet, zal grote post in de hemel worden verleend! (2 Peter 2:11), die niet in overeenstemming is met de aanname van de calvinistische leer en arminianista de verkiezingen, dat redding is voor een paar uitverkorenen, ongeacht of het gesprek bij te wonen.

De apostel Paulus toonde aan dat de verkiezing van Israël komt voort uit de ouders: Abraham, Isaak en Jakob (Romeinen 11:28), met uitzondering van de verkiezing van een aantal overgebleven Joden die christen geworden, dat is de verkiezing van de genade (Romeinen 11: 5) . Wat komt naar de verkiezing der genade?

Vanwege de aartsvader Abraham, werden zijn nakomelingen verkozen te behoren tot het volk Israël (Deuteronomium 10:15; Jesaja 41: 8), zodat de verkiezingen verschijnt altijd in de Bijbel in verband met overtuiging, afkomst. Maar de gelukzaligheid belofte niet afgeleid van ouderlijke verkiezing, zegt voordat de afstammeling van de verkiezingen beloofd aan Abraham, dat is enige deelnemer die Hem worden gegenereerd. Daarom wordt de verkiezing betrekking op de generatie was de verkiezing volgens de ouders; en is de verkiezing volgens het zaad dat Christus (Jes 65: 9). In beide gevallen, voor de verkiezing moet u een afstammeling, een vraag met betrekking tot generatie.

De apostel Paulus noemt de christenen in Efeze van heiligen en gelovigen, dat is, die behoren tot de familie van God door het Evangelie van Christus (Ef 2:19), een aandoening die verwijst naar het feit van te zijn gemaakt van God (Efeziërs 5: 8). In dit vers, "zoals Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, om heilig en onberispelijk zijn voor

Hem in de liefde" (Ef 1: 4), kan men niet concluderen dat God heeft gekozen individuen worden opgeslagen voordat moeten alle overwegen Christenen (in) werden voor de grondlegging van de wereld zal worden gegenereerd op basis van Christus gekozen (verkozen) in Christus.

Voordat de World Foundation God koos het zaad van Christus te zijn heilig en onberispelijk voor Hem. De apostel Paulus verwijst naar een gebeurtenis die in het toepassingsgebied ervan heeft het feit dat christenen afstammelingen van Christus, omdat zij opnieuw zijn gerezen (Efeziërs 2:10), met Christus als de hoeksteen en de christenen gebouwd op Hem als heilige tempel (Ef 2:20 -22), het zelfde concept blootgelegd door de apostel Peter (Ex 19: 5 -6).

In de eeuwigheid God koos de afstammelingen van de Heer Jezus Christus (het zaad beloofd aan Abraham), zodat de apostel Paulus gebruikt het werkwoord uitverkorenen laatste 'verkozen' om de huidige toestand van de christenen, de uitverkorenen van God te laten zien (Efeziërs 1: 3) .

Bij het schrijven aan de Filippenzen, de apostel Paulus maakt een duidelijk onderscheid tussen de betrokken voorwaarde om de generatie van de kinderen van God en de generatie van deze wereld "Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zonder schuld in een krom en verdorven generatie, welke gij schijnt als lichten in de wereld" (Filippenzen 2:15).

Christus benoemt de generatie van de schriftgeleerden en Farizeeën van een boos en overspelig geslacht "Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar maakt je niet geven, behalve het teken van de profeet Jona" (Mt 12: 39; Ps 78: 8), maar deze functie is niet alleen van toepassing op de Farizeeën ten tijde van Christus, zegt voor de generatie van de goddelozen.

Sinds wanneer zwierf veertig jaren in de woestijn tot

Christus, God protesten tegen het volk van Israël, dat een volk, dwalende van hart, want zij hebben geen bekende wegen van de Heer (Psalm 95:10) vormt. Verschillende 'generaties' voorbij, maar God protesten tegen dezelfde generatie, de generatie die is ontstaan in de ongehoorzaamheid van Adam (Is 43:27). Vanwege Adam Jacob's zonen waren boos en overspelig, en bleef gesponnen het idee dat ze waren van Abraham.

Maar Gods belofte is voor de opwekking van Christus, die krachtig zaad in de grond "Zijn zaad zal geweldig te zijn op aarde; het geslacht der oprechten zal gezegend worden" (Psalm 112: 2). De generatie van Christus is het planten van de Heer, justitie bomen (Is 61: 3).

Deze belofte was niet voor het genereren van Adam, maar ook voor de toekomstige generatie, de mensen die God had geschapen om de glorie van God "Dit moet worden geschreven voor de generatie te komen en het volk, dat geschapen zal worden, zal de Here loven" (SL102 loven: 18; Jesaja 61: 3; Ef 4:24 en Efeziërs 1:12).

Het enige dat met betrekking tot de verkiezingen komt uit de volgende belofte: "Ik heb een verbond gemaakt met mijn gekozen, heb ik aan David gezworen Mijn knecht, Ik zal uw zaad vast voor altijd, en uw troon opbouwen tot geslacht" (Ps 89 : 3; Efeziërs 2:12).

Net zoals de Bijbel heeft twee deuren, twee paden, twee zaden, twee potten, twee meesters, beschikt ook over twee generaties, en het genereren van Adam afgewezen, en het genereren van Christus, omdat verkozen als hij zijn degenen die in Hem geloven hier in deze wereld: Gods uitverkorenen, de generatie van de Heer! (1 Johannes 4:17; Ps 24: 6, Psalm 15: 1; 1 Kor 15:48).

Slechts één zaad, het woord van God, voortbrengt een nieuwe generatie verkozen Heer "Het zaad zal Hem dienen; het zal

worden verklaard aan de Heer voor een generatie" (Ps 22:30),
verkiezing dat de heiligen te maken "Doet dan aan aan, als
uitverkorenen Gods, heiligen en geliefden, innerlijke
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en
geduld" (Kolossenzen 3:12).