

# Liknelsen om profeten Joels gräshoppa

Skadorna som beskrivs av gräshoppornas handlingar hänvisar till de stora onskorna som följer av kriget med främmande nationer och inte till legioner av demoner. Det är en oöverträffad lögn att säga att varje typ av gräshoppa representerar legioner av demoner som agerar på människors liv.

---

## Liknelsen om profeten Joels gräshoppa

### Introduktion

Det är absurt antalet predikningar, artiklar, böcker och utställningar som beskriver gräshoppans vision, som tillkännagivits av profeten Joel, som legioner av demoner som angriper mot icke-tiondets troende.

En enkel sökning på Internet returnerar otaliga artiklar och böcker [1] som kategoriskt anger att gräshoppor är legioner av demoner som agerar direkt på människors tillgångar, förstör hus, bilar, kläder, matvaror, löner etc. Att dessa demoner orsakar katastrofer i bilar, flygplan, sjunker fartyg, riva byggnader, dödar människor, förstör nationer, familjer, kyrkor, bröllop och hem.

Det stämmer, vad representerar liknelsen om gräshopporna som Joel tillkännagav? Är gräshoppor demoner?

# Liknelsen

“Vad som återstod av larven, gräshoppan åt den, vad som återstod av gräshoppan, gräshoppan åt den och vad som återstod av gräshoppan, åt bladlusen.” (Joel 1: 4)

Innan jag analyserar texten vill jag försäkra läsaren att figurerna av larven, gräshoppan, gräshoppan och bladlusen, som utgör liknelsen om profeten Joel, inte är demoner. Varje tillvägagångssätt, i denna mening, syftar till att lura de oförsiktiga genom att göra lekman och neofyt till ett lätt byte för skrupelfria män eller åtminstone okunniga om biblisk sanning.

Liknelsen som profeten Joel meddelade hade en specifik publik: judarna före spridningen. När Joel tillkännager Guds budskap till de äldste och invånarna i landet, siktade han inte på mänskligheten, som om han talade om planeten jorden, innan budskapet riktades till de judiska ledarna och invånarna i landet Kanaän, det vill säga, judarna. (Joel 1: 2)

Att utvidga omfattningen av profetior, att tala till hedningarna eller till och med att tala till medlemmarna i Kristi kyrka, är att vrida budskapet från profeten Joel, eftersom målgruppen för budskapet är israeliterna, vilket framgår av den sista meningen. från versen: “... eller, i dina fäders dagar”, ett sätt att hänvisa till Israels barns tidigare generationer.

“Hör detta, ni äldste och lyssna, alla jordens invånare: Händde detta sig i era dagar eller på era föräldrars dagar?” (Joel 1: 2)

Israeliterna bör vidarebefordra budskapet från profeten Joel, om gräshopporna, till sina barn och barnen till sina barn, så att budskapet når framtidens generationer. (Joel 1: 3)

Och vad är gräshopporna i liknelsen? Svaret finns i vers 6: en

mäktig och talrik främmande nation!

"För en mäktig nation utan tal har uppstått mot mitt land; deras tänder är maskrosor och de har käftarna på ett gammalt lejon. " (Joel 1: 6)

Profeten Jeremia antydde också den främmande invasionen med andra figurer:

"Eftersom jag kommer att besöka dig med fyra slags ondska, säger Herren: med ett svärd för att döda och med hundar, för att dra dem, med himmelens fåglar och med jordens djur, för att sluka och förstöra dem." (Jer 15: 3)

Invasionen av främmande nationer förutspåddes redan av profeten Mose:

"HERREN skall uppväcka ett folk på avstånd från dig, från jordens ände, som flyger som en örn, ett folk vars språk du inte förstår; Hårt ansikte nation, som inte respekterar den gamle människans ansikte och inte syndar på den unge mannen Och han ska äta frukten av dina djur och frukten från ditt land tills du förstörs; och det kommer inte att lämna åt dig spannmål, must eller olja eller dina kor eller dina får förrän det har förtärit dig. " (5 Mos 28: 49-51)

Profeten Joel gör samma förutsägelse, men komponerar en liknelse för att underlätta tillkännagivandet av framtida händelser, från föräldrar till barn. Hur skulle någon kunna glömma en liknelse som innehåller gräshoppor som slukar allt framför dem?

Den kaldeiska invasionen jämförs med förstörelsen orsakad av gräshoppor, eftersom de skulle invadera Israels städer, som liknade Eden, varav endast ödelägg skulle återstå efter den babyloniska invasionen.

"Mörkets dag och mörkret; dag av moln och tätt mörker, som morgonen som sprids över bergen; stora och mäktiga

människor, som det aldrig fanns, sedan urminnes tider, och inte heller efter dem i många år framöver, från generation till generation. Framför honom förtär en eld och bakom honom en flammande eld; landet framför honom är som Edens trädgård, men bakom honom en öde öken; ja, ingenting kommer att fly dig. ” (Joel 2: 2-3)

Liknelsen om gräshopporna tjänade till att illustrera det som Mose förutspådde, för nationen som skulle invadera Israel skulle sluka allt som djuren och åkeren producerade. Det skulle inte finnas något spannmål, must, olja eller djur avkomma på grund av utländsk invasion.

Vinstocken och fikonträdet är figurer som hänvisar till de två husen till Jakobs söner: Juda och Israel, så att profetian och liknelsen endast representerar Israels barn. Att sätta män eller hedningar eller kyrkan som objekt för gräshoppornas handling är en fantasi av en dåligt informerad persons huvud.

Profeterna Jesaja och Jeremia jämförde främmande nationer med vilda djur på marken istället för att använda gräshoppan:

”Du, alla djur på marken, alla djur i skogen, kom och ät”  
(Jes 56: 9);

”Därför slog ett lejon från skogen dem, en varg från öknen kommer att plåga dem; en leopard vakar över sina städer; den som kommer ut ur dem kommer att krossas; eftersom deras överträdelser ökar, så ökar deras avfall. ” (Jer 5: 6)

Skadorna som beskrivs av gräshoppornas handlingar hänvisar till de stora onskorna som följer av kriget med främmande nationer och inte till legioner av demoner. Det är en oöverträffad lögn att säga att varje typ av gräshoppa representerar legioner av demoner som agerar på människors liv.

Den som säger att gräshoppan är en slags legion av demoner, som agerar i livet för dem som inte lyder Gud, är en lögnare.

Gud förbannade jorden på grund av Adams olydnad och bestämde sig slutligen för att människan skulle äta svetten i ansiktet (1 Mos 3: 17-19). Den gudomliga beslutsamheten faller på rättfärdiga och orättvisa! En annan förbannelse som föll på mänskligheten, judar och icke-judar, var döden, genom vilken alla människor är främmande från Guds ära.

Men trots den förbannelse som följer av Adams överträdelse kastas turen i knäet på alla hans ättlingar, utan åtskillnad mellan rättfärdiga och orättvisa "för att tid och slump påverkar alla, otydligt" (Ords 9:11). Alla som arbetar i detta liv har rätt att äta, för såddslagen är densamma för alla: rättvis och orättvis.

Att säga att gräshoppan verkar på de otrognas liv är ett misstag. Att säga att en del av vad en otrogen vinner av sitt arbete tillhör demoner är skabligt, för landet och dess fullhet tillhör Herren.

Genom att använda Jesaja 55, vers 2, för att prata om ekonomi, vittnar det mot sanningen i Skriften. När Jesaja frågar folket, om att spendera det de tjänade med arbete på vad som inte är bröd, talade han inte om cigaretter, drycker, underhållning, medicin etc. Gud tillrättavisade folket för att spendera det han förvärvade på offer, offer som inte behagade Gud (Jes 1: 11-12; Jes 66: 3).

Vad Gud är nöjd med och som verkligen tillfredsställer människan, är att han lyssnar på Guds ord, för att "svara är bättre än att offra". (1 Sam 15:22) Men Israels barn fick offer, det vill säga att de spenderade fruktens arbete på det de inte kunde tillfredsställa!

"Men Samuel sade: 'Har HERREN så mycket behag i brännoffer och slaktoffer som att lyda HERRENS ord? Se, lydnad är bättre än att offra; och serverar det bättre än fårfett. '"  
(1 Sam 15:22)

Det är absurt att säga att den destruktiva gräshoppan hänvisar

till naturkatastrofer, katastrofer, dåligt väder etc., utan att tillämpa Johannes 10, vers 10, där tjuven kom, om inte för att döda, stjäla och förstöra, som djävulens handling. , det är dålig läsning med dolda motiv. Att säga att legionen av demoner, som den destruktiva gräshoppan representerar, är mördare som gör vad Johannes 10 säger, vers 10; det är skändligt.

Tjuven som Jesus sade kom för att döda, stjäla och förstöra hänvisar inte till djävulen utan till Israels ledare som kom inför honom. Israels ledare var tjuvar och rånare, för de handlade innan Jesus kom på grund av vad profeterna förutsade:

"Är detta hus, som jag har kallat mitt namn, en rångrotta i dina ögon? Se, jag själv har sett detta, säger HERREN. " (Jer 7:11);

"Alla som kom före mig är tjuvar och rånare; men fåren hörde dem inte. " (Johannes 10: 8);

"Tjuven kommer bara för att stjäla, döda och förstöra; Jag har kommit så att de kan få liv och få det rikligt. " (Johannes 10:10);

"Och han sade till dem: Det står skrivet: Mitt hus kommer att kallas ett bödens hus; men du har gjort det till en tjuvhål ". (Mt 21:13)

Slutsatsen för talarna som använder liknelsen om gräshopporna är ännu mer konstig när den föreslår ett sätt att övervinna gräshopporna: att vara en tidvatten!

Medan gräshopporna representerade den kaldeiska nationen, som invaderade Jerusalem 586 f.Kr., när Nebukadnessar II – babylonisk kejsare – invaderade kungariket Juda, förstörde både Jerusalem och templet och fördrev judar till Mesopotamien. , hur man kan övervinna dessa "gräshoppor" om kaldeerna är utrotade?

Förutom att säga att gräshopporna i Joels liknelse är olika slags demoner, säger många talare att det enda sättet att slå dem är genom trofasthet i tionde och offer! Osanning!

Israels barn drabbades av invasionen av främmande nationer, för att de inte vilade landet enligt Herrens ord och inte för att de inte var tiondelar, som vi läser:

"Och jag kommer att sprida dig bland folken och dra svärdet bakom dig; ditt land kommer att vara öde och dina städer kommer att vara öde. Då ska landet njuta av sina sabbater, så länge det är öde, och du kommer att vara i dina fienders land; då vilas landet och spelar på sina lördagar. Han kommer att vila varje ödedag, för han vilade inte på dina sabbater, när han var beboelig där "(Lev 26:33 -35).

Det är på grund av att han inte har vilat jorden, att Gud etablerade Daniels 70 veckor, såsom det är upptecknat i Krönikeboken:

"För att HERRENS ord skulle kunna uppfyllas av Jeremia, tills landet har nöjda med sina sabbater; alla ödelagens dagar vilade tills sjuttio åren var uppfyllda. " (2 Kron 36:21).

Malachis klagomål om att föra alla tionder till skattkammaren är långt efter babylonisk utvisning (Mal 3:10). Profeten Malaki var en samtida med Ezra och Nehemja under tiden efter exil, då Jerusalems murar redan byggdes om, omkring 445 f.Kr.

Bibeln är tydlig:

"Som en fågel vandrar, som en svala flyger, så kommer förbannelsen utan anledning inte". (Ord 26: 2)

Fick förbannelsen Israels barn genom demoner? Inte! Demoner är förbannade av naturen, men de är inte orsaken till förbannelser över mänskligheten. Orsaken till förbannelsen som drabbade Israels barn var olydnad mot Guds befallningar, som

Mose förkunnade. Den babyloniska invasionen inträffade bara på grund av Israels olydnad och inte genom demonernas handling!

Till Israels barn föreslog Gud välsignelser och förbannelser och mottot för att ta emot dem var lydnad respektive olydnad. Orsaken till förbannelsen var olydnad, för utan förbannelse kommer det inte att finnas någon förbannelse.

Och vem införde förbannelsen? Gud själv!

“Men det kommer att vara om du inte lyssnar till Herren, din Guds röst, för att inte vara noga med att hålla alla hans bud och stadgar, som jag befäller dig idag, så kommer alla dessa förbannelser att komma över dig och komma över dig: Jävla dig i staden och jävla dig i landet. Fan din korg och din knådare. Förbannad är din livmoders frukt och ditt lands frukt och dina kor och dina fårs avkomma. Förbannad blir du när du går in och förbannad kommer du att vara när du lämnar. HERREN kommer att sända en förbannelse över dig; förvirring och nederlag i allt du lägger din hand att göra; tills du förstörs och tills du plötsligt försvinner på grund av ondskan i dina gärningar, för vilka du lämnade mig. ” (5 Mos 28: 15-20)

Det är säkert att det inte finns någon förbannelse utan anledning!

Ekonomiskt bidrag till en viss institution befriar ingen från demoner, förbannelser, onda ögon etc. Sådana meddelanden är bedrägliga för att länka de enkla. Det är inte för att du inte har kunskap om att du inte kommer att straffas:

“De varnade ser ont och göm sig; men de enkla passerar och drabbas av straffet. ” (Ord 27:12)

Att hävda okunnighet inför Gud befriar inte någon från konsekvenserna. Därav människans behov av att vara uppmärksam på Guds röst.



Men det finns de som hör Guds ord, men bestämmer sig för att gå enligt vad deras bedrägliga hjärta föreslår och tänker att de kommer att få fred. Stort bedrag, för Herrens välsignelse är för dem som lyder hans ord.

”Och det kan hända att någon som hör orden i denna förbannelse kommer att välsigna sig själv i sitt hjärta och säga: Jag kommer att ha fred, även om jag vandrar enligt mitt hjärtas åsikt; att lägga till törsten, dricka. ” (5 Mos 29:19)

Den lärdom som den troende i Kristus Jesus drar av det som tillkännagavs i liknelsen om gräshopporna uttrycks av aposteln Paulus till korintierna:

”Och dessa saker gjordes oss i figur, så att vi inte begär efter dåliga saker, som de gjorde.” (1 Kor 10: 6).

För dem som tror att Jesus är Kristus finns det inte längre fördömande, och det vi läser från Israels barn är så att vi inte gör samma misstag. Om det inte finns någon fördömelse för någon som är en ny varelse, är det säkert att han är dold med Kristus i Gud, därför behöver han inte vara rädd för demoner, förbannelser etc.

Den som är i Kristus, den onda, rör inte vid, för han är gömd hos Kristus i Gud:

”Vi vet att alla som är födda av Gud inte syndar; men det som genereras av Gud behåller sig själv, och den onda rör inte vid det. ” (1 Johannes 5:18);

”Eftersom du redan är död och ditt liv är gömt hos Kristus, i Gud.” (Kol 3: 3)

Alla troende i Kristus har välsignats med alla andliga välsignelser i Kristus Jesus (Ef. 1: 3), så det finns ingen anledning att frukta demoner.

Den enda förbannelsen som kan nå en troende är att låta sig

luras av män som med list, bedrägeri bedrar sig själva och rör sig bort från sanningen i evangeliet (Ef 4:14; 2 Pet 2: 20-21), i förhållande till alla saker, han är mer än en vinnare, och ingen varelse kan skilja honom från Guds kärlek, som är i Kristus.

"Men i alla dessa saker är vi mer än vinnare av den som älskade oss. Eftersom jag är säker på att varken döden eller livet eller änglarna, furstendömen eller krafterna eller nutiden eller framtiden eller höjden eller djupet eller någon annan varelse kan skilja oss av kärleken till Gud, som är i Kristus Jesus, vår Herre "(Rom. 8: 37-39).