

Planen att Fadern inte Har planterat

Planen att Fadern inte Har planterat, kommer från förgängliga utsäde av Adam. Detta frö är inte föremål för Guds vilja. Det är en fiendskap frö och allt som det föds, inte kan se Guds rike "Eftersom det köttsliga sinnet är fiendskap mot Gud: ty det är inte föremål för Guds lag, ej Heller kan vara" (Rom 8: 7).

Planen att Fadern inte Har planterat

Vid ett tillfälle stod Jesus i synagogan i Nasaret, och gav honom Jesajas bok. När han öppnade boken, fann han den text som läses, "The Herrens Ande är över mig, ty han Har smort mig till att predika de fattiga har sänt mig att läka ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och synen restaurering. för de blinda, att friges dem som är förtryckta, att förkunna ett nådens år från Herren ... "(Luk 04:18 -19).

Det var då Jesus Sade till folket: "I dag detta skrift uppfylls i öronen" (Luk 04:21).

När Jesus var bland män, Guds Ande var över honom (Joh 10:30). Jesu uppdrag var att föra goda nyheter till de fattiga i anden (Matteus 5: 3). Han skickades till trösta den förkrossade. Jesus presenterade sig själv som frihet för de fångna i synd. Den blinda, är Jesus det ljus. Den förtryckta av synden finna frihet i Kristus. Jesus invigde tid (år) när män är acceptabla inför Gud (2 Kor 6: 2).

Jesaja profeterade att efter Jesus fullgöra sitt uppdrag, skulle män kunna kallas träd av rättfärdighet, plantering av Jehova, att Gud skulle bli förhärligad.

Genom det arbete som utförts av Kristus, skulle män kunna kallas rättvisa plantage, dvs "Fadern planterat växter".

Guds ord (evangeliet) är fröet som ger upphov till de "träd av rättfärdighet" "Det här är alltså den liknelsen: Säden är Guds ord" (Luk 08:11). Växter planterade Fadern, kommer från gänglig säd, som är Guds ord (1 Petrus 1:23).

Kristus är såningsmannen, och alla de som predikar de goda nyheterna om evangeliet "Vad såningsmannen sår är ordet" (Mark 04:14). Men att så ordet måste du vara född av Guds vilja. Du måste ha befogenhet att göras ett Guds barn (Joh 1:12 -13).

Det finns inget sätt ord evangeliet om människan inte är född av henne. Med andra ord är det bara möjligt för människan att producera frukten av läppar som bekänner Kristus, efter att det genereras ordet.

Därför är evangeliet är Guds Kraft till alla som tror (1 Kor 01:18; 1 Kor 2: 5; Rom 1:16). Evangeliet är makt från Gud som ger liv åt män.

Jesus kom "... för att återställa syn för de blinda...", men fariséerna och de skriftlärdade trodde att de hade perfekt syn på himmelska Ting. Uppdraget att Jesus kom för att inse, inte observerades i de som trodde att de hade en perfekt syn "Och Jesus Sade till honom: Jag kom in i denna värld för dom, så att de som inte ser kan se, och de som ser skall bli blinda. och några fariséer som var med honom hörde detta, Sade de till honom: Är vi blinda Jesus sade till dem: Om du var blind, skulle du ha någon synd, men nu säger ni: vi ser, därför står eder synd kvar "(Johannes 9:39 -41).

Jesus kom för de sjuka, men den religiösa trodde sig är: "När Jesus hörde detta, sade till dem, inte de friska som behöver

läkare, utan snarare de som är sjuka, jag kom inte för att kalla rättfärdiga, utan men syndare att omvända sig “(Mark 2:17).

Men varför fariséerna och de skriftlärdade som ansågs är? Eftersom de trodde att de var Guds barn, som är ättlingar till Abraham “De sade, att vi inte födda i äktenskapsbrott, vi har en Fader, Gud” (Joh 08:41).

Fariséerna och de skriftlärdade var korrekta? De var Guds barn genom att vara Abrahams ättlingar? Gör inte! Guds barn kommer från samma Abrahams tro, den troende och inte förgänglig säd i patriarkens härkomst “Så då de som är av tron är välsignade med trogna Abraham” (Gal 3: 9).

För män bli välsignade som trogna Abraham, det vill säga barn till den Högste, man måste tro på Guds ord som Abraham trodde och att det kommer att vara för rättfärdighet. Gud är ingen skillnad på människor och alla som tror som Abraham trodde, motiveras av Hans nåd.

När Abraham trodde Gud, blev han rättvisa träd, växt Herren planterade (motiveras). Men deras köttsliga avkomlingar inte når samma skick inför Gud.

Att vara son till Abraham är att träna Abrahams gärningar, dvs att tro på Guds ord. Du får omutlig fröet i hjärtat. Detta är Guds verk: tror på en Han sände (Joh 8:39; Joh 06:29). Abraham utförde Guds gärningar eftersom han trodde på Gud, men deras ättlingar, som anförtrotts i köttet, det vill säga i sitt ursprung, inte tror att Gud sände, och därför inte tror på Gud.

Fariséerna och de skriftlärdade var ättlingar till Abraham (John 8:37), men de var inte Guds barn. De tyckte att det var tillräckligt för att bekänna sig vara ättlingar till Abraham att nå den gudomliga sonskap (Mt 3: 9).

Fariséerna och de skriftlärdade inte var växter planterade av

Gud (inte trodde på Kristus), och därför skulle rivas (troligen Guds dom) "Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på namnet på den enfödde Guds Son "(Joh 03:18).

Vi vet att de som inte tror på Kristus, är växter som inte planterats av Fadern, och de som tror, är träd av rättfärdighet, växter som hör till Fadern.

Men när och var de onda män planterades, eftersom alla män är växter?

Judarna ansåg att de var Guds barn genom att vara Abrahams ättlingar i köttet. De glömde att Abraham fick Guds Son när han trodde Gud, och det räknades för rättvisa.

Även judarna var Abrahams ättlingar efter köttet, var dock fortfarande Adams barn, som ett Guds barn är endast möjligt genom tro.

Det vill säga, alla män födda i Adam är växter som Fadern icke har planterat. Det finns träd av rättfärdighet, och därför inte plantera Herrens!

Abraham var en ättling till Adam, köttet, och genererade köttsliga barn. Deras ättlingar utformades i synd, precis som alla män är tänkt "Se var shapen i missgärning, och i synd min moder avlat mig" (Ps 51: 5).

Genom Abrahams tro blev en växt som Fadern planterade eftersom det var motiverat av Gud. Men deras ättlingar fortsatte att genereras efter köttet Abrahams, som hänvisar till Adam.

Även Abraham har nått skick andliga människan att lita på Guds löfte, dock fortsatte han att bära barn efter köttet, förgängliga utsäde deltagare i Adam.

Endast de född av Gud är skapade andliga män. Abraham var son till Gud genom tro och endast de som tror på Gud som trogna Abraham, genereras från honom.

Mänskligheten är en gröda från en förgänglig säd (som inte kommer att finnas kvar för alltid), säd Adam. Varje människa som kommer till världen är växter som Fadern icke har planterat och det är därför Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

För fött av kött, mannen med vilja och blod, män kommit till världen under fördömelse. Först efter att födas på nytt, enligt Guds vilja (Spirit) och omutlig utsäde (vatten), blir människan plantering av Herren.

“Och alla dina människor kommer att vara rättfärdiga, skola besitta landet för alltid, den gren av min plantering, ett verk av mina händer, att jag vill förhärliga” (Jesaja 60:21).

Att bli född på nytt, måste du planteras av Gud (gren av min plantering). Den nya skapelse i Kristus genereras uteslutande verk Guds händer. Det finns ingen människa deltar aktivt i den nya födelsen, eftersom det är ära åt Gud tillhör.

För människan att planteras av Fadern man måste tro på Guds ord som säger, “Titta till mig och bli frälsta, alla jordens ändar; ty jag är Gud och eljest ingen” (Jesaja 45:22). Vem tittar på upphovsman och fullkomnare vår tro är att han trodde att bara Gud kan rädda honom.

Som inte tror på enfödde Guds Son gör att det ser, och lida syndens följder på samma sätt som den biten av ormar i öknen som såg inte (tror) att kopparormen lida, vid den tidpunkt då hebréerna korsade öknen vägen till det förlovade landet!

Planen att Fadern inte Har planterat, kommer från förgängliga utsäde av Adam. Detta frö är inte föremål för Guds vilja. Det är en fiendskap frö och allt som det föds, inte kan se Guds rike “Eftersom det köttsliga sinnet är fiendskap mot Gud: ty det är inte föremål för Guds lag, ej Heller kan vara” (Rom 8:7).

Växter som inte planterats av Gud kommer att ryckas upp med rötterna, eftersom inte stå domen: "Därför ogudaktiga skall inte stå i domen, ej Heller syndarna i församlingen av de rättfärdiga" (Psalm 1: 5).

I detta avseende förutspådde Johannes döparen: "Och nu också yxan satt till roten på träden: vart träd som inte bär god frukt avhugget och kastat i elden" (Matt 03:10).

Medan fariséerna och de skriftlärdade fortsatte bekännande att de var Guds barn genom att vara ättlingar till Abraham, skulle producera dålig frukt, vilket indikerade att de inte var Fadern planterade växter och föremål för Guds vrede.

Endast träd som producerar god frukt, det vill säga, som bekänner att närhet himmelriket (Kristus) kommer alltid förbli (Hebr 13:15). Det kommer att skäras, för Gud själv planterade dem, och kommer alltid att vara verk av Guds händer. Skott (växter) planterats av Gud.