

Segern över världen

God glädje är Kristi ordning, och detta måste vara ett av de kristna kännetecknen i denna värld. De som tror på Kristus borde inte vara oroliga (Joh 14: 1). Liderna i denna nuvarande värld är vissa, men de ska inte jämföras med den härligheten i den kommande världen, där du är en deltagare.

Segern över världen

Sammanfattningsvis: Du är uppvuxen igen, och nu är du en del av Guds familj som en son, men det är hans vilja att du inte tas bort från världen "Jag ber inte att du tar dem ur världen, utan att de räddar dig från det onda" (Joh 17:15).

Innan denna värld är Kristi ordning tydlig: ha god mod, jag har övervunnit världen! (Johannes 16:36) Det vet vi "Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde Son ..." (Joh 3:16), så att alla som trodde på Kristus inte skulle förgås och få evigt liv. Vilken värld älskade Gud? Gud älskade mänskligheten, det vill säga, Gud älskade alla människor födda av Adam utan åtskillnad (mänsklighet = värld).

Du var en av de människor som Gud älskade så mycket, och Kristus räddades så att du inte skulle förgås, eftersom detta skulle vara slutet på mänskligheten på grund av Adams förgängliga säd.

Eftersom du är i Kristus är du inte längre en del av den förlorade mänskligheten "De är inte av världen, som jag inte är av världen" (Joh 17:16). Gud älskade alla människor, och de som trodde skapades igen som andliga män, och de upphörde att tillhöra Adams värld.

Du trodde, du föddes på nytt och du blev en deltagare i Guds

natur och} familj.} Du slutade vara Adams son och blev Guds son i Kristus (den sista Adam), en andlig man.

Kristus bad innan han korsfästes till Fadern och sade: "Jag ber dig inte ta bort dem från världen utan att hålla dem från det onda" (Joh 17:15). Det vill säga att Jesus var på väg att tas bort från denna värld, men de som trodde på honom skulle inte tas bort från denna värld. Detta visar att även om du ännu inte har tagits ut ur den här världen tillhör du inte längre den (världen).

Du är Guds exklusiva egendom, förseglad med den utlovade heliga anden: "... vilket är garantin för vårt arv, för inlösen av Guds egendom, till pris av hans ära" (Ef 1:14).

Även om du ännu inte har förts ut ur världen, har du redan kommit undan korruptionen i den.

"För vilket han har gett oss stora och värdefulla löften, så att ni genom dem kan få del av den gudomliga naturen, efter att ha undgått den fördärv som finns i världen i lusten" (2Pe 1: 4)

Kommer alltid ihåg "... att vi är av Gud och att världen ligger i den onda" (1 Johannes 5:19).

Jesus bad fadern att inte tas bort från världen och att han skulle hållas fri från det onda. På detta sätt, lita också på att det är Jesus som håller dig orörd från den onde (1 Joh. 5:18). Jesus övervann världen och du deltar i denna seger. Detta betyder dock inte att du är immun mot lidanden medan du är i den här världen "Jag har sagt dig detta, så att du kan ha frid i mig; i världen kommer du att ha lidanden, men ha gott humör, jag har övervunnit världen "(Joh 16:33).

God munterhet är en ordning från Kristus och detta måste vara ett av egenskaperna hos dem som tror på honom. De som tror på Kristus bör inte bli störda när de stöter på problem i detta liv (Joh 14: 1). Den här världens lidanden är säkra, de är

dock inte nära att jämföras med världens härlighet, som du är en del av. Du övervann världen när du tillhörde Guds familj "Små barn, ni är av Gud och har redan övervunnit dem; ty större är vad som finns i dig än vad som finns i världen "(1 Johannes 4: 4).

Du är mer än en vinnare för den som älskade dig (Rom. 8:37)! Det finns dock ett varningsmeddelande: "Älska inte världen eller världen ..." (1 Johannes 2:15). Vi vet att Kristus är försoningen för hela världens synder. Den som accepterar honom beror på att han älskar honom och älskar den som skapade honom.

Den som tror på Kristus gör Guds vilja, är detsamma som att älska Gud. Den som älskar Gud älskar inte världen och tillhör inte världen, det vill säga för att han har gjort Guds vilja, det vill säga att tro på den han skickade, du älskar inte världen. Men för dem som inte älskar världen (de som tror på Kristus), återstår det att inte älska det som finns i världen.

För att inte älska det som finns i världen måste du följa apostel Paulus rekommendation: "Och de som använder denna värld, som om de inte missbrukade den, för den här världens utseende försvinner" (1Kor 7:31). "Nu går världen förbi och dess lust ..." (1 Johannes 2:17), men du kommer att förbli för evigt med Kristus.

När du föddes av Gud, erövrade du världen och började leva i anden. Därför måste den som lever i anden (evangeliet) också vandra i anden "För alla som är födda av Gud övervinner världen; och detta är den seger som övervinner världen, vår tro "(1 Johannes 5: 4).

Du har tro (vila) på Gud, och på grund av detta har du redan övervunnit världen. En sådan seger beviljades genom Kristi evangelium, den tro som övervinner världen. Nu återstår det för dig att gå bland män på ett sätt som är värd det kallelse du har kallats. Det vill säga, gå inte (uppför) dig mer som

andra icke-judar och begå all slags upplösning och oro (Ef 4: 1, 17).